

## **Belgische Limburgers slimmer dan jullie denken!!**

Een Belgisch Limburgse boer woont net aan de grens met Antwerpen en zijn buur is dan ook een Antwerpse boer. De twee hebben altijd een goede verstandhouding gehad tot een treurig incident die relatie vertroebeld heeft.

Het zat zo...

De Limburger had een kip die elke ochtend een ei legde, en hem telkens een kakelvers ontbijt bezorgde. Op een mooie ochtend ziet hij zijn kip op het land van de buurman.

Ze legt haar ei en de Antwerpenaar raapt het op. De Limburger stapt op zijn buur af en vraagt het ei terug. Die weigert omdat de kip het ei op zijn land gelegd heeft en alles op zijn land is dan ook van hem.

De twee staan een hele tijd te discussiëren tot de Limburger met een oplossing op de proppen komt...

Kijk, zegt hij, bij ons in Limburg, als we een onoplosbaar geschil hebben, gebruiken we de methode van de harde kloden... De watte?, vraagt de Antwerpenaar. De harde kloden. Het is heel simpel: ik schop je in je kloden en kijk hoelang het duurt voor ge terug rechtstaat. Dan schopt gij mij in mijn kloden en kijkt hoelang het duurt voor ik rechtsta. Degene die het snelst rechtstaat, heeft gewonnen. De Antwerpenaar gaat akkoord.

De Limburger doet zijn klompen aan, neemt een ferme aanloop en schopt de Antwerpenaar kei-en keihard in zijn ballen.

Die valt huilend naar zijn kruis grijpend op de grond...

De tranen lopen over zijn wangen, hij kan nauwelijks ademhalen, hij rolt over de grond, heeft geen gevoel meer in zijn... enfin, 'you get the picture'.

Het duurt meer dan 30 minuten voor hij kan rechtstaan, als hij dan wankelend op zijn benen staat, zegt hij: 'Na ies et aan maai'.

Zegt de Limburger: Nee, laat maar. Ge moogt het ei hebben.