

Hallo frinden,

We wonen intussen 18 jaar in bingelrade, en hebben toch het nodige meegemaakt, dacht ik zo.

- Xtc-lab een straat verder,
- Wietplantage in dezelfde straat ontdekt
- Auto-brandstichting bij de burens,
- Diverse inbraken in de stegel, en blikseminslag in een woning, eveneens in de stegel.
- en laten we niet vergeten,.....  
mollen bij ons in de tuin op of in het gras,

Het lijkt wel een samenzwering van.....ja van wie?

Dacht het kan toch niet gekker worden,

Nou.....dus wel

Vandaar dat ik een slogan heb bedacht om het gespuis met het nodige gereedschap te lijf te gaan.

Laten we voor een betere en veilige buurt gaan.

Jullie weten nu waar het gereedschap hangt,

dus *broeders en zusters*      **WAPEN U.**

Mvgr Jullie leider.

