

Verhuisbericht...

Beste familie en vrienden

Ik moet jullie mededelen dat ik binnenkort zal gaan verhuizen naar Rome.

Hoewel het voor jullie wellicht een complete verrassing zal zijn,

zat het er voor mij al heel lang aan te komen en ik heb me er dus volledig op voor kunnen bereiden.

De reden waarom ik ga verhuizen:

Ik word namelijk paus !!

Ik zal t jullie proberen uit leggen,,,

Want wie wordt er paus? de beste onder de kardinalen

En wie wordt er kardinaal?

: de beste onder de bisschoppen

En wie wordt er bisschop? de beste onder de DEKENS

En wie is de beste onder de dekens ?

Voilaaaa, nu zijn we er

Groetjes