

Korte historische wandeling door Etzenrade en omgeving

Ook voor de heemkundevereniging De Veersjprunk Onderbanken is het wandelseizoen weer aangebroken. Ik nodig u voor zondag 2 februari 2014 van harte uit om onder leiding van Hans Knur, gids van de heemkundevereniging, een korte historische wandeling te lopen. (FOTO) Afhankelijk van het aantal deelnemers duurt de wandeling 1 à 1,5 uur en laat u onder andere kennismaken met de oude hoeves zoals de Etzenrader Hoeve, het Etzenrader Huuske, de verdwenen koningshof van Karel de Grote en de Roermolen. Hans Knur is een kenner van de historische achtergrond van de bezienswaardigheden en zal u tijdens de wandeling het een en ander vertellen.

De wandeling vertrekt om 13.00 uur vanaf de grenspaal aan de Rode Beek bij de Etzenrader Molen (www.tim-hiltl.de - een restaurant net over de grens bij Etzenrade). Voor meer informatie over de heemkundevereniging, verwijst ik naar <http://www.de4sjprunk.nl/>
De kosten van de wandeling zijn EUR 2,50 p.p.