

Ha, vandaag is het de 13e!



Denk jij als vrijdag de 13de op de kalender verschijnt ook OEI?

Associeer je elke zwarte kat die je ziet zeker die dag met gevaar?

Ik heb een zwarte kat en merk dat er nog altijd mensen zijn die daaraan refereren – gemeend of voor de grap, dat is moeilijk uit te maken. Vrijdag de dertiende wordt in elk geval door heel veel mensen als een ongelukkige dag gezien.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat als een vrijdag op 13 valt, er nog niet de helft van het aantal gebruikelijke trouwerijen geboekt wordt...

Bijgeloof of ...

De Apollo 13 verongelukte bijna tijdens een maanreis doordat er een ontploffing plaatsvond in het dienstcompartiment. Apollo 13 was trouwens de 13de missie die gelanceerd werd vanaf platform 39 (=3×13) en de technische problemen ontstonden op 13 april 1970 om 13.13 uur.

Apollo 13 gold als een ongeluksvlucht. De bemanning landde nooit op de maan en kon maar ternauwernood veilig naar de aarde terugkeren.

Zijn er verklaringen voor?

Je kunt heel nuchter bedenken, dat mensen meer opvalt dat er dingen misgaan juist omdat vrijdag de dertiende zo'n slechte naam heeft. De ongelukken op andere dagen vallen ons minder op of blijven ons in elk geval minder goed bij. Maar waarom zou de combinatie van vrijdag en 13 dan al vanouds zo'n slechte reputatie hebben?.

In de oude Scandinavische tradities werd onheil toegeschreven aan de 13 heksen die elke vrijdagnacht in gezelschap van zwarte katten de heksensabbat vierden, onder leiding van de godin Freya, de vrouw van oppergod Odin. Freya gaf haar naam aan de vrijdag (Friadagr).

Een andere verklaring is dat vrijdag de dag is waarop Jezus werd gekruisigd, een ongeluksdag dus. Het getal 13 is daarbij gebaseerd op het aantal aanwezigen tijdens het Laatste Avondmaal.

Lijd jij ook aan triskaidekafobie?

De angst voor het getal 13 wordt ook wel triskaidekafobie genoemd, naar het Griekse telwoord voor 13. Als je 13 ook als een ongeluksgetal mijdt, dan ben je beslist niet de enige.

Een bekend voorbeeld is de Franse componist Jules Massenet. Hij schreef uit voorzorg zijn naam nooit voluit omdat deze dertien letters telde en de dertiende pagina van zijn manuscripten nummerde hij steevast met '12bis'. Het mocht niet baten: hij overleed op 13 augustus 1912 – een jaartal dat trouwens ook het getal 13 oplevert als de cijfers bij elkaar worden opgeteld!

Of wat dacht je van de schrijver Victor Hugo? Die schreef in zijn dagboek dat hij op 13 februari 1871 met een rijtuig, waarin 13 pasagiers, een reis maakte naar Bordeaux, waar hij logeerde in een huis dat het nummer 13 droeg.

Op 13 maart zat hij bij het teruglezen van deze notities te piekeren over het steeds terugkerende getal 13, toen hij vernam dat zijn zoon plotseling was overleden. Sindsdien wantrouwde Hugo dit getal hartgrondig. Zo gaf hij eens een diner voor 14 mensen. Toen een van hen op het laatste moment verhinderd bleek, vroeg hij zijn koetsier mee aan te zitten.

De veertiende man

De vrees voor 13 gasten aan tafel leefde in Parijs daarna zo sterk, dat slimmeriken een uitzendbureau oprichtten dat 'De Veertiende' heette, en dat op verzoek een aanvullende man leverde. Dit werd zelfs een beroep! Een dergelijk beroep oefende Andrew Malketh in Londen uit. Bij zijn dood liet hij 30.000 Britse ponden na, verdiend als veertiende man aan tafel. Bovendien had hij al die tijd gratis kunnen eten.

Het getal 13 brengt niet overal ongeluk

Lang niet overal ter wereld worden 'vrijdag' en '13' als onheilbrengers gevreesd. Integendeel, de oude Indiaanse beschavingen van Midden-Amerika vereerden 13 slangengoden en in India symboliseert een tempel met 13 boeddha's een universum van wijsheid en mystiek.

In India wordt vrijdag de dertiende zelfs als de allerbeste dag voor een bruiloft gezien en bij voorkeur schuift men dan met zijn dertien aan tafel.

In Italië wordt vrijdag de 17e veel meer als een ongeluksdag beschouwd dan vrijdag de 13e. Dit heeft te maken met de schrijfwijze van 17 met Romeinse cijfers. 17 is namelijk XVII in Romeinse cijfers. Dit is een anagram van 'VIXI', wat Latijn is voor "ik heb geleefd". Je ziet, je moet soms wel even verder zoeken om een link te vinden waarom het getal 17 in Italië wordt geassocieerd met de dood. Hoe dan ook: In Italië wordt het getal 17 gemeden. Zo heet de Renault 17 in Italië de Renault 177 en hebben de vliegtuigen van Alitalia geen stoel 17.

My lucky day

Het getal 13 is voor de Verenigde Staten a lucky number.

De VS begonnen destijds als een unie van 13 staten (de 13 strepen in de Amerikaanse vlag); de adelaar in het Amerikaanse wapenschild houdt in de ene klauw 13 schichten en in de andere een olijftak met 13 blaadjes vast. Zijn vleugels tellen elk 13 veren en de wapenspreuk E Pluribus Unum ('Uit velen één') bevat 13 letters. Vrijdag, al dan niet 13, werd door Columbus juist als zijn geluksdag gezien. Hij hield in zijn geschriften nauwkeurig aantekening van alle goede dingen die hem op vrijdag overkwamen. Op die dag vertrok hij uit Spanje voor zijn eerste Amerikaanse ontdekkingsreis, zag hij een vlucht vogels die op de nabijheid van land leek te duiden, zette hij voet op San Salvador, vertrok hij weer naar zijn vaderland en werd hij in Barcelona triomfantelijk gehuldigd. Hetzelfde geldt voor Napoleon.

Op een vrijdag begon hij zijn militaire loopbaan aan de academie van Brienne, werd hij gekozen tot Eerste Consul van de Republiek en kroonde hij zichzelf tot keizer. Maar uiteindelijk was het óók vrijdag toen hij, vanaf het schip dat hem als banneling naar Sint Helena voerde, voor het laatst de Franse kust zag.

Als je nu vrijdag 13 tot je geluksdag zou maken, dat heb je trouwens meer kans op mazzel dan bij elke andere dag, want er zijn in onze Gregoriaanse kalender méér vrijdagen die op 13 vallen dan dat bij andere dagen het geval is!

Bron: www.kennislink.nl