

Dick was een jaar of 16 en was misdienaar die elk weekend de mis diende, maar nu ging hij zelf op biecht.

"Zegen mij vader, want ik heb gezondigd tegen het zesde gebod"

De priester vroeg:

" Ben jij onzedig geweest ?"

"Ja vader dat ben ik"

"En wie was het meisje ?"

"Ik kan het niet zeggen vader, ik wil haar eer niet schaden"

"Maar jongen toch, ik ben zeker dat ik haar naam vroeg of laat te weten zal komen, dus kun je het mij dan ook nu zeggen"

"Was het Tina de Jong ?"

" Ik kan het niet zeggen "

"Was het Trees v.d. Marel? "

"Ik zal het nooit zeggen "

"Was het Camelia ? "

"Sorry vader ik kan haar naam niet geven "

" Was het Cathy van Dam ? "

"Mijn lippen zijn verzegeld "

" Was het dan Rosa van Doorn "

"A.u.b. vader, ik kan het niet zeggen "

Vol frustratie zegt de priester :

" Jongen, je lippen blijven gesloten, ik waardeer dat maar je hebt gezondigd en ik moet je straffen. Je mag gedurende vier maanden de mis niet meer dienen, ga nu maar en zondig nooit meer.

Toen Dick buiten kwam vroeg zijn vriend Oscar:

"En, hoeveel heb je gekregen ? "

"Vier maanden vakantie en vijf goeie adressen!