

## De Repetitie (2)...

Einde repetitie.

Van achter de bar klinkt er bescheiden applaus.

"De dames en heren zijn bedankt, we hebben leuk gerepeteerd".

De stoelen worden opgeruimd, het slagwerk wordt opgeborgen. Lies en Jim achter de bar komen in actie. "Koolzuur", roept Sil Lemans.

"Meer koolzuur, dat is toch geen bier, die kraag deugt niet".

Jim gaat naar de kelder en geeft meer druk. Het schuim spuit.

"Amerikanen, het zijn mensen van uitersten, eerst niks en dan een hele hoop".

Jim tapt in alle rust schuim. "Don't worry, be happy, alles komt goed", mompelt hij.

"Veel\_vrouwen die kunnen dat veel beter", zegt André.

Eindelijk, iedereen is voorzien.

Lies Laat de tap voor wat hij is en gaat de vloer dweilen Dit is een regel van het OC. 'Geen zever van de koperblazers op de vloer'!

Hallo: "Dweilen, zeker met de kraan dicht, wie gaat er nou achter de tap".

Lemans maakt zich zorgen. Maar Mia Crombach is er ook nog. Zij tapt met groot gemak, volgens mij heeft ze dat vaker gedaan. De kwaliteit van het bier neemt aanmerkelijk toe.

Plotseling komt er alleen nog maar schuim. Het vat is af. Mia verdwijnt naar de kelder.

Even later komt ze terug, "Sil kom eens helpen".

"Nee Mia ik ga niet alleen met jou naar de kelder ik heb pijn in mijn rug". Sil gaat toch mee, zo is hij nou ook alweer. De discussie aan de bar krijgt meer diepgang.

Jan Hoen is gearriveerd. Beter laat dan nooit.

"Is het boek nog niet omgedragen, laaf de dorstigen staat er in de bijbel".

Maar wie leest er nog de bijbel. Lei Heunen leest de bijbel. Hij beweert dat het celibaat reeds in het oude testament is afgeschaft en dat de apostelen ook geen brave jongens waren.

Zo heeft iedereen zijn verhaal:

Nico Clement vertelt over zijn nieuwe carrière bij het verzekeringswezen.

Piet Hendriks vertelt de laatste Belgen-mop.

André Masgon heeft 'troubles' met de verwarmingsinstallatie van zijn CBS.

Wiel Otermans geeft een rondje en vraagt aan iedereen hoe het gaat.

Lies Vrencken vertelt ook een mop, maar giechelt daarbij zo hard dat niemand er iets van snapt. Sil heeft moeite met de vraagprijs van de landbouwgrond.

Harrie Cremers moet met Mia naar Nijmegen, er is weer een Lemans geboren.

Frans Bastin doet zaken met de Tsjechen, hij levert daar pallets en brengt hout en klarinetten mee terug.

Zef Debets vertelt over de tijd dat de winters nog koud en de zomers warm waren en over de tijd dat meneer Pastoor en de meester van de lagere school de Catechismus aan de kinderen verkondigden, maar elkaar niet konden luchten of zien.

Allemaal verhalen, de moeite waard om ze op te schrijven.

*Cor Geilen*



Schilderij: Cor Geilen