

Ontketend Onderbanken...

Voor diverse kernen van Onderbanken zou je het gezegde "Door de bomen het bos niet meer kunnen zien" mogen veranderen door "Door de palen het dorp niet meer kunnen zien" Wat is er aan de hand?

Kennelijk is Onderbanken **ontketend** waar het gaat om het plaatsen van steeds meer verkeers- en aanduidingsborden. Toen ik eind jaren tachtig nog in de gemeenteraad zat, werd door het gemeentebestuur reeds de actie "Ijzerzaag" ingezet om de explosief toegenomen plaatsing van verkeersborden etc. drastisch terug te dringen. Ik moet toegeven dat ik daar weinig van heb gemerkt.

Heden ten dage vermoed ik dat de gemeente waarschijnlijk de actie "Ijzerplaag" is gestart om maar zoveel mogelijk aanduidingen op zo veel mogelijk palen te plaatsen.

Een voorbeeld: Op en nabij de kruising Clouserweg/Grachtweg, dus als je de kom van Bingelrade komende van Merkelbeek binnenrijdt, staan maar liefst elf stalen palen met maar liefst 20 verkeersborden, dan wel andere aanduidingen. Bovendien staat er ook nog een evenementenbord met gedateerde kerkdiensten en aan de achterkant is het groen van de algenvorming. Is dat om de honderdduizenden toeristen, die Onbekend Onderbanken (zie mijn vorige stukje) nog moeten aandoen, de weg te wijzen? Prettige bijkomstigheid is dat ter plekke ook een rustbank staat waar de voetganger of fietser gelaten de uitgebreide informatie op zich kan laten inwerken.

Borden en palen plaatsen is kennelijk verheven tot een van de hoogste doelen van Onderbanken, maar het onderhoud dan? Van de onlangs volkomen onzinnig geplaatste borden in de "auto en motorvrije" Moltweg is een bord sinds een week reeds een kwartslag gedraaid. Wie corrigeert dat? Overbodige borden in natuur- en landbouwgebieden plaatsen, vraagt immers om vandalisme. Maar kijk ook eens naar de andere scheefgezakte, verdraaide en vervuilde borden in het Onderbankse Stalen Palen Bos. En wat te denken van de onlangs geplaatste houten paaltjes voor alweer een wandelroute door de Onderbankse dreven? Worden die ook herplaatst nadat ze door de klepelmaaier, motorvoertuigen of zomaar vandalen zijn verminkt? Is dit **ontketend** bordengedrag nu ten faveure van inwoners van Onderbanken of voor de onbekende vreemdeling die in het opgeworpen stof van langsrazende auto's op de "afgesloten" veldwegen zijn koers moet bepalen?

Zou het niet te overwegen waard zijn om aan de invalswegen van Onderbanken, dus niet van de afzonderlijke kernen, algemene borden te plaatsen met algemene verkeersregels en routebeschrijvingen voor de hele gemeente? Misschien zou de dan gedane geldbesparing ook nog ruimte laten om nostalgische plaatsnaamborden bij de afzonderlijke kernen te plaatsen, i.p.v. de huidige feilelijke plaatstalen begroeting.

Pierre Lindner