

Onverlicht Onderbanken...

Wij leven in de week van het heerlijk avondje. Als geen ander weet de Europeaan de triest makende duisternis om te zetten in huiselijke gezelligheid. En terecht. Wie nu 's avonds buiten is ervaart de winderige , waterkoude en alle licht absorberende omgeving als een uitnodiging om maar gauw naar huis te gaan, om met een warme kop chocolademelk de laatste huiver van je af te schudden. De donkere dagen voor Kerstmis.... Af en toe breekt de jachtig zeilende maan door de zwarte wolkenflarden en heel af en toe ontwaart je bij wat langere opklaringen een heuse sterrenhemel.

Dan valt je in dat Nederland op 24 oktober de Nacht van de Nacht heeft gehouden.

Waarom nou niet? Nu de nacht duurt van, pak hem beet, half vijf 's middags tot half negen 's morgens. Waarom moet zo iets georganiseerd worden? Omdat Nederland - en dus ook Limburg - behoort tot de meest verlichte landen in de wereld. Omdat de nachtelijke verlichting in Nederland met 3 tot 5% per jaar toeneemt en omdat de gemiddelde Nederlander (50%) niet meer dan 100 sterren per nacht kan waarnemen. In gebieden waar geen lichtvervuiling is kan men bij helder weer van ca 2500 hemellichamen aan het firmament genieten. Is dat zo belangrijk? Voor mensen die alleen maar dollartekens in de ogen hebben niet! Voor de normale doorsnee sterveling wel.

Ook het aanschouwen van een sterrenloze stormnacht of een heldere vriesnacht, roept bij normale mensen stemmingen op die bijdragen aan gevoelens van rust en geborgenheid.

God zij dank is Onderbanken nog redelijk onverlicht. In de dorpskernen is voldoende straatverlichting om de inwoners een bepaald veiligheidsgevoel te geven en wie inderdaad de nachtelijke hemel op zich wil laten inwerken staat op 10 minuten loopafstand in het pikkedonker.

Hoewel aan de horizon zijn -vooral bij bewolkte avonden - de weerschijnen van de natriumlampen boven de AWACS basis of de diverse kruispunten goed te zien. Het is of dat kunstlicht gevangen wordt gehouden tussen de diepdonkere aarde en rood oplichtende wolken. Ook de lichten van de horizonvervuilende flats van de omliggende steden werken dan als een stoorzender. Maar kom laten wij niet kniezen, er zijn in Onderbanken nog plekken - in de holle wegen of in de diepere dalen - waar de nacht nog nacht is en waar de wereld nog in orde schijnt te zijn.

Dan is het onverlichte buitengebied van Onderbanken zo gek nog niet. Vooral houden zo!

Pierre Lindner