

Ontdooiend Onderbanken...

Het is zondagmiddag. Een blik naar buiten geeft aan dat de dooi fors heeft ingezet. Overall zie je witte flarden restsneeuw fel afsteken tussen het onverstoorbaar groen van de wintertarwe, het diep bruine van ontdooide, kliedernatte löss en de lichtbruine, geelachtige geteisterde mosterdvelden. De bomen en de heggen staan er, in star en somber zwart, afgetekend in het landschap. Toch zie je al een licht ontluikende lente of is het slechts een hunkering?

Ongedurig als wij mensen zijn, moet een seizoen immers niet te lang duren. Als de eerste vorst zich aandient, spreken wij in Nederland reeds over de Elfstedentocht en bij de eerste sneeuwval buitelen de winterwaarschuwingen in de overtreffende trap over elkaar heen.

En warempel het gebeurt nog ook, het openbaar vervoer loopt vast, de autowegfiles nemen gigantische afmetingen aan zelfs het vliegverkeer wordt ontwricht.

Wij krijgen dan te maken met de gebruikelijke endemie; "de Hollandse aanstelleritus"

En inderdaad, een hele hoop mensen zijn zo ver van de natuur en de gevolgen van een enigszins serieuze winter vervreemd dat zij zich daar geen raad meer mee weten. Dat ontaardt soms in bizar gedrag. Zo ook in Onderbanken.

Bezitters van "off the road auto's", SUV's en wat voor schone namen nog meer aan dit soort vehikels wordt gegeven, voelen zich opeens geroepen de buitengebieden op te zoeken en daarmee een soort Siberië gevoel op te roepen.

Helaas, ondanks de moderne techniek stranden zij dan toch nog jammerlijk in de sneeuwduinen van de Eindstraat, de Moltweg en zelfs de Grachtweg. Ook bezitters van normale, niet 4WD, karossen wagen zich aan het avontuur met de sneeuw en moeten dan vaak een beroep doen op de "afsleepdienst" per tractor van een gewillige landbouwer. Meestal komen zij tot op het bot verkleumd en met nat gehavend schoeisel weer thuis.

Zelfs vanmiddag, terwijl alle doorgaande wegen sneeuwvrij zijn, zie ik in een uur tijd een camper en twee personenauto's zich vast rijden in de dichtgewaaide helling van de Eindstraat.

Je zou toch zeggen..... Ik zie de verontwaardiging op de gezichten..... Dat de gemeente dat niet geruimd heeft.... Dat er geen afzetborden geplaatst zijn.... Enige zelfreflectie is er meestal niet bij!

Ik ben heel vaak kritisch richting gemeente, maar nu zeg ik: Gemeente Onderbanken chapeau! Dat u de natuur de natuur heeft gelaten, dat u geen onzinnige werkzaamheden heeft verricht om een paar onwillige, of onwetende of totaal vervreemde mensen tegen zich zelf te beschermen.

Want iedereen in Nederland denkt dat de overheid, die toch al veel te veel regelt, overal voor moet waarschuwen, overal verboden en geboden moet laten gelden en de zelfredzaamheid en het eigen inzicht van haar onderdanen naar nul moet reduceren.

Kijk naar de natuur, zelfs de winterkoninkjes, de mussen en de meesjes weten als ware levenskunstenaars te overleven, daar waar de overmoedige, verwende en natuurvreemde mens ondanks alle technisch vernuft niet opgewassen is tegen een beetje winter.

Pierre Lindner

