

## **Onvoltooid Onderbanken**

Het is een prachtige, ietwat frisse late lenteavond. De ondergaande zon kleurt de noordwestelijke hemel iets tussen rozig en zacht oranje. Een veldleeuwerik bestijgt jubelend de onzichtbare hemelstader en in het holle gedeelte van de Roerweg komt mij, midden over het asfalt lopend, een jonge haas tegemoet. Is hij verblind door de laagstaande zon of is hij versuft van de zware zoete geur van bloeiende vlierbessen? Op nauwelijks een twintig meter afstand bespeurt hij mij echter toch nog en maakt zich – hoe kan het anders – als een haas uit de voeten.

De wereld schijnt in orde in Onderbanken, althans de natuur, met zijn onstuitbare wasdom, laat zich nu op zijn mooist zien. Blauwgroene tarwevelden met de nog jonge aren reeds zichtbaar, de bieten, de aardappelvelden, alles staat er prachtig bij en wordt gecompleteerd door een kudde "Blondes d'aquitaine" vergezeld door een reusachtige stier op de glooiende hellingen aan de Moltweg en Grachtweg. Dat mag ook eens gezegd worden.

Deze week stond in het Onderbanken Journaal, dat de gemeente voornemens was een aantal wegen (tijdelijk?) af te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer. Ook alweer een flinke stap voorwaarts in het beschermen van dit prachtige buitengebied.

Zo verder mijmerend bedenk ik dat daarmee deze streek qua landschappelijke ontwikkeling nog lang niet af is, nog niet voltooid is. Maar goed ook! Anders zouden wij levende fossielen zijn, zou het landschap dat door de eeuwen heen voornamelijk door landbouw en veeteelt ontstaan is, blijven zoals het nu is. Er is nochtans zo veel te herstellen, zo veel te corrigeren.

Het is natuurlijk ondenkbaar het rijk geschakeerde landschap van vóór de ruilverkaveling terug te halen. Maar sinds de totstandkoming van deze ruilverkaveling zijn toch nog vele landschapselementen teloor gegaan. Er zijn talloze bomen verdwenen en nooit meer teruggeplant, er zijn bosschages gekapt, graften verkleind, weilanden omgeploegd enz. Het zou een goed idee zijn de revisietekeningen van de ruilverkaveling nog eens te bekijken en in kaart te brengen wat er zo al verdwenen is en wat hersteld zou moeten worden.

Los daarvan zou de aanplant van laanbomen langs de diverse "kale" verbindingswegen goed zijn voor mens en dier. Net nu, in een aankomend tijdperk van krimp, is het wenselijk eens na te denken over het nog aantrekkelijker maken van onze mooie gemeente. Iets voor de kersverse raad?

*Pierre Lindner*