

Onzinnig Onderbanken...

Vorig jaar schreef ik over het onzin-bord dat de gemeente Onderbanken plaatst om te waarschuwen voor het vliegend hert. Of bedoelt men soms te waarschuwen TEGEN het vliegend hert? Je zou het haast gaan geloven! Want iemand die niets op heeft met biologie of niet vertrouwd is met de landelijke fauna zou de tekst: "Pas op! Vliegend hert" zo wel eens kunnen uitleggen. Er zijn tenslotte meer inwoners van Onderbanken en van Nederland die nog nooit zo'n beestje hebben gezien, dan de enkelingen die daar daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn.

Deze week stond dan ook een artikel in de provinciale pers over het Onderbankse Vliegend Hert. (het OVH) De gemeente heeft zelfs de onzinnige bebording uitgebreid en nu staat er in de Moltweg ook zo'n prachtig bord met zo'n overduidelijke tekst. Ik kan mij voorstellen dat een Randstedelijke weekend-natuurlijkhebbber, gewapend met telelensen en nachtkijkers, aangespoord door deze overdreven berichtgeving en dito bebording, achter dat bord in de Moltweg op vliegende herten safari gaat om deze uitstervende diersoort voor het laatst op de gevoelige plaat vast te leggen.

Laten wij er voor zorgen dat het vliegend hert niet "De Korenwolf" van Onderbanken wordt. Dat zou immers betekenen dat de aandacht voor het beestje alleen maar wordt opgeëist door freaks, dat wij ongewenste toestanden krijgen zoals b.v. afgelopen winter in de Oostvaarders Plassen. Want laten wij eerlijk zijn: Het beestje komt al sinds mensenheugenis in deze streek voor. Ondanks ongecontroleerd spuiten met insecticiden - onlangs nog door de gemeente zelf tegen de eiken processierups - ondanks het totaal veranderd landschap, ja ondanks wat al niet, heeft het zich tot op heden kunnen handhaven.

Het enige waar deze kever niet tegen kan is de auto of de snelle motorfiets. En dat is juist datgene waar hij NIET tegen beschermd wordt! Al jaren is de gemeente "voornemens" -ook zo'n prachtige uitdrukking - de (holle) wegen in het agrarisch buitengebied voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en daar kan niemand overleven, laat staan het vliegend hert.

Men beroept zich op allerlei afwegingen waarom zo'n eenduidige afsluiting niet door zou kunnen gaan. Zo wordt de bereikbaarheid van enkele agrarische bedrijven genoemd, het al dan niet moeten afgeven van ontheffingen, ja zelfs een vergunningstelsel en nu weer de bereikbaarheid door de hulpdiensten..... maar een ding is zeker: Eén voortjakkende auto in een fatale zomernacht maakt meer kapot dan alle onzinnige "Pas Op!" borden bij elkaar kunnen voorkomen.

De inwoners van de buitengebieden weten intussen wel hoeveel illegaal autoverkeer over schijnafgesloten wegen - en vooral in de nachtelijke uren - plaats vindt. Nu het gemeentebestuur nog!

Pierre Lindner