

Onverklaarbaar in Onderbanken..

Vorige week verscheen er een komkommerbericht in de provinciale bladen over onverklaarbare vernielingen in Onderbanken. Met name straatmeubilair en borden moeten het in Onderbanken ontgelden en dat levert de armlastige gemeente een kostenpost op van maar liefst € 4000,-- op jaarbasis. Voorwaar een wereldschokkend bericht! Relativerend zou je kunnen zeggen : "So what? Dat kost dan € 0,50 per inwoner!"

Echter totaal bekeken is het ergerniswekkend dat een stelletje vernielzuchtig geteisem het voor velen verbruit. Dat wél! Al is het alleen al het gehavend straatbeeld wat niet past in de doorsnee opvatting van de gewone burger. Al is het alleen al het feit dat zulke lieden schijnbaar niet gepakt en dus ook niet aangepakt kunnen worden.

Maar zijn wij het ook niet een beetje zelf schuld? Er komen alleen maar nieuwe - en vaak onzinnige - borden en dito maatregelen bij.

Neem nu de onzinnige bebording rondom het vliegend hert! Er zijn dit jaar nog meer van deze borden en dito palen bijgekomen. Zelfs in de Moltweg staat sinds enige tijd een paal, met het waarschuwbord vóór of tegen het vliegend hert, eenzaam te zijn.

Niemand, ook het vliegend hert niet, die zich daar een moer van aan trekt. Iemand in de gemeente heeft blijkbaar een zwak voor het plaatsen van borden in de toch al afgesloten buitengebieden. Ik denk dat, als je alle kosten rondom dat "vliegend hert" bord, ook het verwijderen en vervolgens weer plaatsen er van , bij elkaar optelt, je aardig in de buurt van die € 4000,-- komt.

Zo staat er op de T41, ter hoogte van de kruising Klein Dalkensweg – Streekweg een gesofistikeerd majestueus bord, met daarop de afbeelding van een fietser, te waarschuwen. Ja voor wat of wie eigenlijk? De soap is nu kennelijk afgerond, want eerst stond er een bord dat het verkeer probeerde te waarschuwen voor voetgangers. De gemeentelijke en provinciale bestuurders riepen om het hardst wiens schuld deze miskleun nu was! Maar aangezien overheden niet kunnen miskleunen, kwam waarschijnlijk een vindingrijke ambtenaar op het idee om er dan maar een waarschuwbord voor wielrijders van te maken. Het werk werd nog eens een keer uitgebreid met heuse drukknoppen onder handbereik van de vermetele fietser die het dan toch waagt om over te steken.

Als je op de knop drukt dan knipperen – oh wonder der techniek – beurtelings twee lichten boven en twee lichten onder aan bord. Ja ja, allemaal zonne-energie, dus een zeer duurzaam project!!! Alleen, die automobilist snapt het niet en kijkt met verglaasde blik naar al dat "bling bling" en de niet aanwezige overstekende, eenzame fietser..... Hij vergeet daardoor ook maar één kilometertje van zijn snelheid af te doen en de zeldzame, overstekende, fietser heeft alleen maar van doen met schijnveiligheid! Dus nog grotere onveiligheid?

Ik denk dat dit grapje méér dan € 4000,-- gekost heeft. En voor de argeloze burger zijn onverklaarbare dingen nu eenmaal onnodige kosten of die nu door een gemeente of door een provincie gemaakt zijn. Natuurlijk heeft die burger er weer geen verstand van en hij kan zich maar beter "inne laten inschudden" door die alwetende overheid die met kracht zal ontkennen onverklaarbare dingen te doen.

Pierre Lindner