

En het laatste woord is aan ➡ Loslopende honden

Wist u dat er een Honden Eldorado bestaat? Nee? Werkelijk het bestaat echt, het ligt in Onderbanken! Sinds de invoering van de Hondenlosloopgebieden is er een loslooptoerisme op gang gekomen dat heviger is dan de goudkoorts in de 16^e eeuw.

Ik zie stadse mevrouwen met een veredelde pollepel (Tennis bal launcher, ja,ja) haar over- gedimensioneerde kampioen keer op keer een tarweveld in jagen om zijn apporteer kwaliteiten tot hemelse hoogten te brengen. Ik zie een boze boer stoppen en die mevrouw vragen daarmee op te houden en ik zie een oceaan van onbegrip.....Ik zie een ongetwijfeld getalenteerde speurneus over de pas gepote en opgehoogde aardappelvelden dartelen (vindt de eigenaar van dat troeteldier) terwijl de boer zich vertwijfeld afvraagt hoeveel schade die raggende meute van steeds meer loslopende honden aan zijn akker toebrengt. Ik zie jonge dames en zelfs kleine kinderen met noodzakelijk gestrekte (zeg maar uitgerekte) armen een of meerde honden "uitlaten" wier gewicht hun eigen lichaamsgewicht verre overtreft. Er zal geen houden meer aan zijn als deze zwaargewichten zich werkelijk willen meten met andere honden.....

Ik zie al platgereden " Losloopgebied borden" in De Viel en ik zie ook "Losloopgebied borden" die van de Moltweg naar de Maastrichterweg verplaatst zijn. Een practical joke?

Nu luidt het adagium van de bureaucratie: Als je niets doet, kun je ook niets fout doen! Dus, bestuur van Onderbanken, wat wordt het? Niets doen of toch maar eens over de eigen schaduw heenstappen en een volstrekt onzalige maatregel terugdraaien, hoe vervelend dat ook lijkt. Ja, want gezichtsverlies..... Enfin, het laatste woord is aan de nieuwe raad of- bij niets doen – aan de tijd. Immers achter vier jaar zullen deze onnozele bordjes wel allemaal omver gereden zijn, dan wel als verzamel-item menige hobbykamer sieren, dan wel als oud ijzer gediend hebben. Dat laatste kun je dan ook van deze nieuwe raad beweren! Dat wel.

Pierre Lindner