

## **De tegenpartij.**

“Zodra een man een begerig oog werpt op een politieke functie begint zijn gedrag verrottingsverschijnselen te tonen” Thomas Jefferson, 3<sup>e</sup> president van de VS.

U zult wel denken, hoezo kan zo’n bekend staatsman en filosoof (medeontwerper van de Amerikaanse grondwet) zulke krasse uitspraken doen?

Dat had alles te maken met het vrijheidsgevoel van de nieuwe Amerikanen en hun angst voor de “tirannie van de meerderheid”.

Als wij nu naar de huidige politieke toestand in Nederland kijken zou deze angst nog wel eens verklaarbaar kunnen blijken. Een hele hoop verlangens van de gewone burger worden genegeerd zodra de verkiezingen achter de rug zijn en de gevormde politieke meerderheid denkt gedurende hun a.s. regeerperiode vrij spel te hebben om hun (plotselinge) politieke ambities door te zetten. Een tiran hoeft niet persé een persoon te zijn, het kan dus ook een gevormde (of gekunstelde) meerderheid zijn die haar bevolking haar wil op legt.

Thorbecke legde daarom in de grondwet vast dat gekozenen “zonder last of ruggenspraak” hun politieke besluiten moeten nemen. Over politieke partijen of fracties schreef hij niet. Men kende toen alleen maar volksvertegenwoordigers en die konden liberaal of conservatief zijn, met diverse religieuze achtergronden en uiteraard verkiesbaar volgens de toenmalige wet.

Politieke partijen kende men nog niet en er werd in het algemeen besloten met een eenvoudige meerderheid van stemmen.

Wat heeft dat met de huidige verkiezingen te maken? Welnu als je de stembiljetten van de gemeenteraadsverkiezingen bekijkt, zie je alleen maar politieke partijen en plaatselijke lijsten. Zij worden na de verkiezingen gekenmerkt door partijdiscipline, fractiediscipline en misschien wel kadaverdiscipline. De mensen op deze lijsten verklaren wel vooraf, soms d.m.v. enkele kreten, waar zij voor staan en wat zij allemaal willen doen of zelfs willen veranderen, maar zijn het ook wel volksvertegenwoordigers als zij eenmaal gekozen zijn? Ambiëren zij alleen maar het pluche of durven zij ook standpunten in te nemen tegen hun eigen fractiediscipline in en dus wel zonder last of ruggenspraak? Aan de vruchten kent men de bomen.

Aan u kiezer, de moeilijke keuze voor de komende vier jaar. Veel succes!

Pierre Lindner