

# ik kijk naar..



● **HERMAN LENDFERS (68)**  
(Architect, Bingelrade)

## "HET GEHEIM VAN DE NIJL"

„Vrijdagavond is voor ons TROS-avond, mijn vrouw en ik vinden dat een fijne omroep”. Aan het woord is Herman Lendfers. Hij woont op kasteel Raath, Bingelrade, en is architect („Huib Luns was mijn leermeester, ja ja, de vader van Josef Luns. Als manneke van 10 heeft die vaak in de korte broek aan mijn tekentafel gestaan. Josje noemden wij hem). Herman Lendfers kijkt alleen naar de TV, als hij niet werkt of als hij zijn grote hobby, schilderen, even vergeet. „En vrijdagavond doe ik dat. Ik wil „Het geheim van de Nijl” (Nederland I, 22.55 uur) zien. Vorige week heb ik de aflevering noodgedwongen moeten missen, dat gebeurt mij geen tweede keer. Ook kijk ik zeker naar FBI Nederland I, 21.05 uur). Ik ben verzot op krimi's. De beste serie vond ik Mannix. Jammer dat die afgelopen is, ik keek er ontzettend graag naar. Die secretaresse van Mannix, Peggy wat een vrouw is dat. Die ga ik een van deze dagen schilderen, dan heb ik die altijd in huis”. Herman Lendfers schildert voornamelijk vrouwen. Renoir motieven in ubens proporties. n,Als ik boven een vrouw aan het schilderen ben, dan moeten ze mij wel 25 keer roepen om te komen eten!”